

Ekenäs Rotaryklubb's

Årsberättelse

för verksamhetsåret 1.7.1948 - 30.6. 1949

Då man blickar tillbaka på det verksamhetsår, som utgick den 30 juni 1949 kan man konstatera, att Ekenäs Rotaryklubb haft en verklig uppgift att fylla i det lilla stadsamhälle, där klubben är verksam. En fast organiserad samvaro mellan ledande män från olika yrken och samhällsfunktioner med rotaryvälspråket såsom ledande idé har visat sig vara, icke blott ett sätt för klubbens medlemmar att i ordnade och angenäma former söka avkoppling och förströelse, utan även och kanske främst en sporre till fördjupning av uppfattningen om de förpliktelser yrket ställer på envar med avseende å plikttröhet, moralisk standard och omtanke om andra människors väl.

Samvaron har dels präglats av starkt intresse för och inlevelse i problem av större betydelse och därvid, dels av gott humör, god sammanhållning och gott kansatskap.

Under det tilländalupna året har arbetet inom klubben vuxit in i för rotaryverksamheten föreskrivna former och genom föredrag, diskussioner och upplysningar en djupare uppfattning vunnits om rotaryrörelsens mål och medlen för deras förverkligande.

Vid de varje vecka hållna sammanträdena, sammanlagt 50 under verksamhetsåret, har rotaryanerna så gott som genomgående regelbundet och synbarligen gärna infunnit sig. Närvaroprocen ten under året uppgick till 81,8, ett gott resultat, om man beaktar, att flere rotari-ker av sin yrkesverksamhet varit förhindrade att infinna sig till varje möte och att permitteringar under sommarmånaderna i stor utsträckning visat sig vara nödvändiga, då enskilda rotariener med sina familjer uppehållit sig utom staden.

Under vintermånaderna ha sammanträdena hållits i Svenska Klubbens lokaler samt under sommarmånaderna å Restaurant Knipan. Sammanträdena på vintern ha fördelats sålunda, att i genomsnitt var annat möte hållits på förmiddagen från klockan 12,30 samt vart annat på aftonen från klockan 20., medan åter sommarsammanträdena försiggått på kvällen från klockan 20.

Klubbens charterfest ägde rum den 27 augusti 1948 å Restaurant Knipan. Högtidligheten, som övvervars av samtliga Ekenäs rotariner med fruar och till vilken, förutom guvernör Ferdinand Alfthan med fru, infunnit sig representanter för rotaryklubbarna i Åbo, Ekenäs rotaryklubbs fadderklubb, Helsingors, Hangö, Borgå, ^{Lehto} Jakobstad, Fredrikshamn och Kuopio samt Gentofte i Danmark, de flesta med fruar, eller sammanlagt 99 personer, fick en symorligen solenn prägel. Charterbrevet överlämnades under högtidliga former och i högstämde ordalag av guvernör Alfthan. Vid banketten efter charterbrevets överlämnande var stämningen hög. Djuptänkta och humoristiska tal omväxlade med sång och dans. Ekenäs Rotaryklubb fick under kvällens förlopp mottaga de vid charterfesten representerade rotaryklubbarnas bordstandare, förutom av Fredrikshamns Rotaryklubb, vars bordsflagga onligt utfästelse vid charterfesten överlämnades till klubben våren 1949. Inviqningshögtidligheten kvalämnde ett vackert minne av högstämde fest mot en bakgrund av allvarliga strävanden i goda makters tjänst. I detta sammanhang må antecknas, att klubben fått mottaga Leeds Rotaryklubbs i England bordsflagga, vilken överräcktes till rotarymannen Carpelan vid ett besök, som Carpelan gjorde i Leeds Rotaryklubb hösten 1948, och att Berwick & Wilschire Rotaryklubbar i Förenta Staterna till Ekenäs Rotaryklubb översänt sina bordsflaggor.

Följande dag ägde Hangö Rotaryklubbs charterfest rum. Till detta tillfälle hade så gott som samtliga Ekenäs rotariner, de

flesta åtföljda av sina fruar, infunnit sig. Denna charterfest, som firades under enahanda former som festen i Ekenäs, kvarlämnade hos deltagarna de mest angenäma minnen av god organisation, solennitet och vänskaplig samvaro.

Av festliga tillfällen må ytterligare nämnas Lilla-Jul-festen med damer, vid vilken julklappar utdelades och den glättiga samvaron fortgick inpå småtimmarna.

Den 18 maj 1949 hölls intercitymöte med Hangö Rotaryklubb & restaurant Knipan i Ekenäs. Hangö Rotaryklubbs medlemmar hade med några få undantag infunnit sig liksom även de flesta av Ekenäs rotarinerna. Sammanträdet präglades av gott kamratskap, uppiggande anföranden och glättig samvaro.

Den 15 juni 1949 ägde intercitymöte mellan klubbarna i Hangö och Ekenäs rum i Hangö. Klubbarnas medlemmar voro så gott som samtliga närvarande. Programmet var synnerligen gediget och väl upplagt. Ett besök på Russarö fort under ledning av rotarianen överste Heiro var synnerligen lärorikt och intressant och därtill gynnat av vackert väder. Vid supen på kvällen i Hangö Segelförningsproppa poviljong tolkades rotarytanen samt de båda rotaryklubbarnas och deras hemorters gemenskap i syften och strävanden i högstända ordalag av presidenten för Ekenäs Rotaryklubb.

Ytterligare må här antecknas, att Ekenäs Rotaryklubb den 28 april 1949 inbjöds av rotarianen Carpelan till ett besök i Ekenäs klädesfabrik. Excursionen var synnerligen givande, i och väckte fabriktionsprocessen i dess olika stadier stort intresse hos deltagarna.

Klubbens årsmöte ägde rum den 26 oktober 1948 och valmötet den 21 april 1949. Vid det sistnämnda sammanträdet utsågs till medlemmar i styrelsen för det verksamhetsår, som vidtog den 1 juli 1949 följande: president Randolph Rosqvist, vicepresident Sven Wästström,

I sekreterare Camillo Catani, II sekreterare Rolf Carpelan, skattnästare Lennart Lindh, och klubbmästare Tor Willberg.

Den under året fungerande styrelsen har haft följande sammansättning: president Ruben Österberg, vicepresident Hjalmar Wikström, I sekreterare Bror Korsbäck, II sekreterare P.E. Karsten, skattnästare Jarl Otto Nordman och klubbmästare Harald Blomqvist.

Vid ingången av året uppgick medlemsantalet till 18.

Under året ha tvenne medlemmar lämnat rotarykretsen Carl Johan Nordenswan, som avled i juli 1948, och Lars Sonck, som av tjänsteuppdrag och bostadsort rätt långt från staden såg sig förhindrad att regelbundet närvara vid klubbens sammanträden. Fyra nya medlemmar ha under året inträtt i kamraterkretsen, nämligen Bertil Kajander, Lennart Nordenswan, Tor Willberg och Joel Walldén.

Till hedersmedlem kallades i september 1948 direktören Julius Polin, som likväl våren 1949 avflyttade från orten.

Under höstens och vinterns förlopp hade en livlig diskussion vid olika tillfällen utspunnit sig om klubbens flagga. Särskilda förslag, det första av Carl Johan Nordenswan, sågo dagen, vilka alla hade det gemensamt, att de väckte en våldsamt meningsutbyte beträffande det rätta utseendet av Ekenäs stads vapen. Sedan dessa förargelseklippa kringgåtts så att vapnet reducerats till en fristående ek, kunde flaggan slutligen ^{ut}formas, godkännas och tillverkas, varefter det första exemplaret överräcktes till Ystads rotaryklubb vid denna klubbs charterfest i mars 1949. Flaggan har dessutom överlämnats till rotaryklubbarna i Åbo och Hangö.

Från rotaryklubbar i Amerika och Rotary International fick klubben hösten 1948 mottaga ett flertal care- och andra pakettför-

sändelser, vilka dels utlottades bland klubbens medlemmar mot ett genomsnittligt lottopris av 500 mark, dels bortskänktes åt behö-
vande. Julklappsutdelning till barnrika familjer ägde rum under jul-
helgen. Dessutom ha tre paket baby-utstyr utdelats åt fattiga
mödrar.

Klubbens ekonomiska skötsel och ställning framgår av bilagda
bokslut. Høsten 1948 liksom våren samma år baserades klubbens eko-
nomi i stor utsträckning på inkomsterna från utlottade Cerepak^{et}.
Från kalenderårets ingång 1949 har dock denna inkomstkälla bortfal-
lit, varför klubben numera varit hänvisad så gott som uteslutande till
inkomsterna från medlems- och andra avgifter.

Verksamhetsåret 1948- 1949 har betecknat den slutliga konsoliderin-
gen av klubbverksamheten och en fast sammansättning av ortens rotari-
er till en intill vänkrets, som utgör en fast utgångspunkt för en
framtidig fruktbringande verksamhet i rotaryidéns tjänst.

Ekenäs, den 8 oktober 1949



Pillagz: I distriktskonferensen i Åbo den 7-8 maj 1949 deltog 5 rotarianer från vår klubb.